

Hoe het idee voor deze studie ontstond

Tijdens een vakantie in Blomberg (Duitsland) hadden mijn vrouw en ik een gesprek met een echtpaar, ook uit Nederland (zelfs uit onze toenmalige woonplaats!).

Waarom is het toch zo lastig?



Het onderling samen zijn ging niet alleen over koetjes en kalfjes, maar ook over de dingen van God.

De 'mannelijke helft' van het echtpaar vertelde mij dat hij sinds een zekere tijd regelmatig met zijn vrouw de zondagse samenkomsten (erediensten) van een kerk bijwoonde. Alleen, hele lappen preek ontgingen hem. Hij begreep niet waar de predikant het over had...

De basiszaken waarop het gestoeld was, waren bij hem niet bekend, c.q. niet aanwezig.

Ook voor kerkelijk meelevendenden

Ik weet niet of deze persoon een kerkelijke achtergrond had, maar ook veel mensen die van jongs af (meelevend) kerkelijk betrokken zijn, merken dat fundamentele kennis van geloofszaken in hun leven ontbreekt, laat staan dat het kan worden doorleefd en er mee aan de slag kan worden gegaan in hun (dagelijks) bestaan.

Anderen ervaren dat er belangrijke hiaten in hun geloofskennis zitten, waardoor hun christenleven niet goed uit de verf komt.

Weer anderen kunnen gewoon de behoefte hebben aan een geestelijke 'APK-keuring', of noem het een 'doorsmeerbeurt', omdat domweg bepaalde wezenlijke geloofszaken door de tand des tijds aan corrosie onderhevig zijn geweest.



Fundamenten

Hoe ook, ik werd er temeer bij bepaald, hoe belangrijk het is, de fundamenten van het christelijk geloof – voor sommigen voor het eerst, voor anderen opnieuw – op een geordende manier uiteen te zetten. Met *Fundamenten van het Christelijk geloof* wil ik daarin voorzien.

De Vader der lichten geve Zijn zegen over de Bijbelstudie-serie!

Pier M. Meindersma