

Twee reacties van deelnemers



Twee reacties van mensen die samen met andere deelnemers de Bijbelstudie-serie, ook wel Fundamenten-cursus genoemd, doorwandeld hebben, geef ik hierbij door. Het zijn dus hun (authentieke) woorden.

► Reactie van een echtpaar

'Het woord zegt het eigenlijk al: het gaat hier om de fundamenten van ons geloof. Iedere 14 dagen is er een studieavond bij (op vrijwillige basis) een van de deelnemers thuis.

(...)

De cursisten ontvangen een cursusmap. Hierin wordt ieder onderwerp aangeboden en begeleid door de kringleider. Het is de bedoeling dat we thuis zoveel mogelijk bestuderen en de bijbehorende Bijbelteksten opzoeken, zodat we op de avond zelf alvast iets weten over het onderwerp, en het zorgt er ook voor dat we wegwijs worden in de Bijbel.

De cursusavond bestaat o.a. uit zingen, gebed en studie. Ook is er altijd tijd om naar elkaar te luisteren.

Het zijn boeiende en fijne avonden en wij kunnen het iedereen aanraden deze studie te volgen. Het verrijkt je leven en het brengt je als groep heel dicht bij elkaar, omdat je elkaar ten volle moet vertrouwen.

Schroom niet en geef je op voor de volgende cursus. Het is niet alleen ernst, we lachen veel en doen bovendien naast ernstige ook leuke dingen'.

► Andere persoon

(met een iets langere reactie)

‘Van huis uit heb ik weinig tot niets mee gekregen van het geloof, maar in een heel moeilijke periode kwam ik in aanraking met een van de gemeenteleden die mij vertelde over Jezus en God de Vader. Na een aantal gesprekken met hem en met onze voorganger, ook maar eens mee naar de dienst op zondag. Meteen bij de eerste dienst voelde ik mij thuis en had het gevoel hier altijd naar op zoek te zijn geweest.

Met dit gevoel kwam ook de wens om meer te leren over het geloof en alles wat daarbij hoort. De fundamentele cursus was naar mijn idee een goed begin om meer te weten te komen. Ik had mij daarvoor opgegeven en mij eigenlijk een beetje erop voorbereid dat het waarschijnlijk wel een heleboel droge maar interessante stof zou worden. Een boek psalmen en Bijbelstukken uit het hoofd leren en doorspitten, net zoals je vroeger op school met geschiedenis moest doen.

Maar niets was minder waar. We kwamen eens in de twee weken bij elkaar en onder het genot van een kopje koffie of thee zongen we eerst wat liederen en na het samen bidden begonnen we aan de cursus. Natuurlijk komt het woord van God aan bod en werd er gelezen in de Bijbel, maar niets droge stof of stukken uit het hoofd leren. Juist een levendige discussie kwam hierdoor op gang en we werden de weg gewezen in het ‘Fundament van het Geloof’. Juist door deze gesprekken stimuleerden we elkaar om het gevraagde beter te bekijken en te begrijpen.

(...)

De ervaring en het samen mogen praten en denken over het woord van God is een waardevol geschenk voor mij geweest. Ik zou bijna zeggen dat zou iedereen een keer moeten meemaken en ook de cursus moeten doen. Het is werkelijk een verrijking van je kennis. En net als een woning hebben ook wij een Fundament nodig.’