

Hoofdstuk 7. De Heilige Geest – ons christenleven



Johannes 16:5-15;
Efeze 5:1-21

Hoe zullen we geloven, zonder de aanwezigheid en het werk van de Heilige Geest
([Efeze 2:4-6, 8](#);
[Titus 3:4-7](#))?

En hoe zullen we met God leven zonder dezelfde Heilige Geest
([Romeinen 3:14](#);
[Galaten 5:16e.v.](#))?



Daarom kunnen we in [1Korinthe 12:3](#) ook lezen dat niemand kan zeggen 'Jezus is Heer/Heere' dan door de Heilige Geest.

Is het het woord 'Geest' dat het spreken over de Heilige Geest voor ons lastig maakt?

We kunnen ons daar zo moeilijk iets concreets bij voorstellen, laat staan een Persoon. Sommige personen worden dan ook niet moe ons te zeggen dat de Heilige Geest enkel een kracht is.

Toch is de Heilige Geest een concrete persoon en wel de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid (zie [hoofdstuk 2](#) en [3](#)), ons ten zegen gegeven.

« 1 » Hoe zien we in [Johannes 16:5-7, 13](#) dat de Heilige Geest een **Persoon** is?

En in [1Korinthe 2:10-13](#) en [12:11](#);
[Efeze 4:30](#)?



Vergelijk engelen: het zijn 'dienende geesten'
([Hebreeën 1:14](#)).

Het zijn dus geesten, maar wel persoonlijke wezens, in dit geval geschapen persoonlijke wezens om God en mens te dienen.

Gevallen engelen zijn er ook: boze geesten (demonen). Wezens, ooit geschapen om te dienen; willen nu God en Zijn Koninkrijk tegenstaan en ons verleiden. Geesten, maar wel personen.

« 2 » En Hij is een **Goddelijk** Persoon (niet een schepsel als de engelen of wij, mensen): net als God de Vader, net als God de Zoon.

Hoe zien we dat in:

- a. [2Samuël 23:2,3](#);
[Handelingen 5:3,4](#);
[Johannes 14:16](#) (het woord 'ander' betekent: ander van dezelfde soort);
- b. [Hebreeën 9:14](#);
[Psalm 139:7](#);
- c. [Job 33:4](#);
[Johannes 6:63a](#);
[Titus 3:4,5?](#)



« 3 » De Heilige Geest is in rangorde de **derde** Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid.

Hoe kun je dat zien?

[Johannes 14:26](#) en [15:26](#);
[Romeinen 8:9](#)



« 4 » Drie jaar lang heeft de Heere Jezus met Zijn discipelen opgetrokken. Dan komt de tijd – na Zijn volbrachte missie – om terug te gaan naar de Vader.

Wie zou niet bedroefd zijn, Jezus verlaat ons...? (Maar) wat zegt de Heere?

[Johannes 16:5-7](#)



« 5 » Waarom komt de Heilige Geest?

- a. [Johannes 14:16](#);
- b. Johannes 14:16 en [Johannes 16:5e.v.](#) ('Trooster': letterlijk: Paracleet, Helper);
- c. [Handelingen 1:8](#)
[Job 33:4](#);
[Johannes 6:63a](#);
[Titus 3:4,5?](#)



Zonder de Heilige Geest geen hulp, geen kracht, wordt ons christenleven niets.

« 6 » In Handelingen 2 zien we het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest.

Wie ontvangen (naast het krijgen van de vergeving van de zonden) de Heilige Geest?

[Handelingen 2:38](#);

[Efeze 1:13](#);

[Galaten 3:14](#);

vgl. [Mattheüs 28:19](#).



N.B. de Heilige Geest wordt niet ontvangen door of bij de waterdoop. De waterdoop wordt bij de bekering gevoegd als bijzonder **teken** en **zegel**.

Zie ten aanzien van de komst en het ontvangen van de Heilige Geest ook

[Johannes 7:37-39](#).

Het ontvangen van de Heilige Geest wordt ook **Geestesdoop** genoemd. In vervulling gaat wat Johannes de Doper al voorzegde in [Mattheüs 3:11](#).

Welke doop zullen, gezien de boodschap in dit vers, de on-bekeerlijken ondergaan?



« 7 » Als we door bekering kinderen van het licht zijn geworden, [Efeze 5:8](#), worden we opgeroepen ook als kinderen van het licht te leven. Een leven met en voor God dus (zie ook [vers 15-17](#)).

Hiervoor zijn twee dingen nodig, welke?

[Efeze 5:18](#) (wat **niet**, wat **wel**?)



In vers 18a staat letterlijk:

'(...) waarin 'niet-redding (a-sootia)' is', ondergang.

Als die wijn namelijk overweldigend/bedwelmend genuttigd wordt.

« 8 » In vers 18a gaat het niet alleen om bedwelming door **alcohol**. Vele dingen kunnen ons beheersen waarvan één wordt genoemd die in Efeze blijkbaar actueel was.

Noem enkele zaken waardoor wij ons nog meer kunnen laten bedwelmen of beheersen. Waar ben je persoonlijk gevoelig voor?



Zie bv. [Hosea 13:6](#) – bedwelming door de overvloed.

Zo kunnen we niet vervuld worden met de Heilige Geest wat in [vers 18b](#) aan de orde komt.

Vandaar:

[vers 14](#),

[vers 15-17](#) en

[vers 18a](#).

En wie dronken is kan wel zingen, maar een heel ander lied dan in [vers 19](#) wordt gepromoot.

« 9 » Dus het één niet (het staat het ander ook in de weg), het ander wel:

Efeze 5:18b: '(...) wordt vervuld met de Geest'.

Bij de vervulling met de Heilige Geest gaat het er om van top tot teen de controle over je leven over te geven aan de Heilige Geest, aan de Heilige Geest alle ruimte te geven – in al de compartimenten van je leven – je te leiden.

Hoe zie je in [vers 18b](#) dat het vervullen met de Heilige Geest zowel 'ons werk' is, als Gods werk?



De leiding van de Heilige Geest gaat in samenwerking met het bezig zijn met en verwerken van Gods Woord ([2Timotheüs 3:15-17](#);
zie ook [hoofdstuk 1](#) van de *Fundamenten van het christelijk geloof*).

«10» De Griekse werkwoordsvorm in [Efeze 5:18](#) geeft aan dat het om een **doorgaande** opdracht gaat: laat je voort-durend vullen met Gods Geest.

Wat gebeurt er als we nalatig worden met betrekking tot de boodschap uit Efeze 5:18?

[Mattheüs 26:41](#);

[Galaten 5:16,17 en 19-21](#);

[Efeze 5:18a](#) dus;

[Efeze 4:30](#);

[1Thessalonicenzen 5:19](#)



En als we het wel doen?

[Galaten 5:16,17, 22](#);

[Efeze 4:17e.v. en 5:2e.v.](#)



De vervulling met de Heilige Geest komt uit in onze houding ten opzicht van God en elkaar.
Hoe zien we dat in [Efeze 5:19-21](#)?

«11» Ondertussen bewegen we ons op het terrein van de **heiliging**, oftewel dat we op Gods Zoon gaan lijken.

Ons eindplaatje dat we volledig het evenbeeld van Hem zijn, Hem volledig weerspiegelen. De weg er naar toe is een veranderingsproces,

[2Korinthe 3:18](#).

Hoe gaat dit proces in zijn werk?

[Romeinen 8:28,29](#) (gezien in verband met vers 29)



Merk je iets van dit veranderingsproces dat God door de Heilige Geest bezig is in jou te verwezenlijken?



«12» Laten we God danken voor de Heilige Geest Die God ons heeft gegeven en Zijn werk in jou en mij. En bid dat God – door Zijn Geest en Woord – steeds meer de controle over je leven overneemt.

([Efeze 5:18](#) e.o.;

[2Timotheüs 3:16,17](#))

Kun je dit gebed ook concreet maken voor een bepaald aspect in je leven (vgl. punt 8), waar God je de laatste tijd bij bepaalt?



De Heilige Geest is het ook die ons – ieder afzonderlijk, minstens één – gaven (talenten) toedeelt, zoals Hem goeddunkt, tot welzijn van ons allen (de hele gemeente).

Je kunt hierover lezen in bv.

[Mattheüs 25](#);
[Romeinen 12](#);
[1Korinthe 12](#).