

— Notities bij 1. De Bijbel

Deze notities horen bij de studie:

Fundamenten van het Christelijk geloof

hoofdstuk 1 (opent in nieuw tabblad).



« 3 » Heilig: afgezonderd van gewone geschriften; het gaat om Goddelijke geschriften. Het meervoud geeft aan dat het ene Boek uit meerdere Boeken bestaat. Alle van God afkomstig dus; zie ook [2Tim. 3:16a](#): Heel de Schrift is door God ingegeven.

« 4 » Het woord Bijbel komt van biblia: boeken. In de Fenicische stad Byblos werden veel boeken, beter: boekrollen, geproduceerd (van papyrus).

Zo'n boekrol werd naar deze stad vernoemd: een 'byblos'; meervoud: biblia. Testament (diathèkè) kan ook worden weergegeven met: verbond, omdat de Bijbel het boek is van Gods genadeverbond. Het Oude Testament gaat over de **te komen**, het Nieuwe over de **gekomen** Messias: Jezus Christus.



Byblos, vergroot

Het Nieuwe Testament niet boven het Oude plaatsen. Beide is het Gods Woord. Het ene is niet zonder het andere te begrijpen. Wel is het zo dat het Nieuwe Testament het plan van God voor onze verlossing helderder weergeeft. Hier komt de volheid van de genade van God meer naar voren, tot Zijn eigen eer.



OT ==> NT

Je zou de openbaring van het Oude Testament kunnen vergelijken met een roos in de knop die bezig is uit te botten (je ziet de contouren wel, maar de schittering van de bloem nog niet) en het Nieuwe Testament de roos die in volle bloei komt.

De schaduw-inzettingen van het Oude Verbond zijn met de komst van Christus afgedaan en gestopt ([Matth. \[Mt.\] 27:51](#); Hebr.[Hbr.]9). De inhoud, Jezus Christus, waar ze heen wijzen, blijft.

Het Oude Testament is dus voor ons nog steeds van kracht. Het Evangelie wordt ons erin bevestigd en ook leren we erin ons leven in te richten naar Gods wil tot Zijn eer

([Rom. 13:8-10](#) en [15:4](#);
[2Petr. 1:19](#) en [3:2](#)).

Canon betekent: richtsnoer, regel, norm; **canonieke** boeken zijn boeken die Goddelijk gezag hebben.

Canon betekent: richtsnoer, regel, norm; **canonieke** boeken zijn boeken die Goddelijk gezag hebben.

De oorspronkelijke handschriften hebben we niet meer, en dat is misschien maar goed ook, anders zouden wij er maar afgoderij of beeldendienst mee bedrijven (vergelijk de geschiedenis van de koperen slang in de Bijbel).

Apocriefe boeken zijn boeken zonder Goddelijk gezag. Apocrief komt van het Griekse woord dat betekent: verborgen. Waarom men genoemde geschriften deze naam gaf is voor mij ook 'verborgen', omdat de benaming toch wat verwarrend is. De apocriefe boeken hebben een historische waarde; we kunnen eruit leren, maar moeten het gelezene wel toetsen aan de canonieke boeken.

« 5 » Het tweede doel niet zonder het eerste te bereiken; het tweede doel is nl. voor de 'mens Gods', voor de gelovige dus.